



VECKOBREV FÖR FA

V 34-35

Hej! En vecka har nu gått och vi leker och har kul tillsammans, lite jobb hinner vi även med. Vi har ritat självporträtt, familjen, FA:s kompis pussel, namnjobb, berggrundsjobb...

Det här året är troligen det första då ert barn får lära känna en hel grupp med barn som är lika gamla som det. På många plan befinner de sig på samma utvecklings nivå och man måste lära sig att anpassa sig efter varandra. 6-åringen är som ni troligen redan vet en mycket speciell liten människa. Först och främst är den ju speciell för att den är just den lilla person den är men också för att i den här åldern växer kroppen så fort att inte "knoppen" hinner med ibland. Därför snubblar, spiller mm de mer än vanligt. 6-åringen tappar ständigt tänder och är överlycklig över det som så mycket annat. Det finns mycket att säga om denna mycket nyfikna lilla person, vill ni veta mer är det bara att fråga.

Fotograferingen i dag fredag tog lite tid, fotografen försökte på alla sätt att få alla se glada ut samtidigt... Det togs endast klassfoto vilket kommer att skickas hem till er så småningom.

Dagens värd kommer alla barn att få chansen att vara, vi har ett rullande schema på det. Hittills har vi vuxna varit det, men på måndag är det dags för ett barn att vara det. Spännande! När man är dagens värd får man berätta dagen, väder, dra dagens praxisljud, dagens visa. Vid fruktstunden får man ta fram kompostpåsen, stå först i matledet, samt hjälpa till med olika saker som behövs för dagen. Detta är en träning inför framtida ledarskap och presentationer.

Svenska. Under måndagen startar vi upp med Praxisalfabetet, som är ett redskap för att tidigt hjälpa barn att befästa kopplingen mellan ljud och bokstav. För att ett barn ska kunna lära sig läsa och skriva, knäcka läskoden, måste det utveckla en fonologisk medvetenhet. Att vara fonologiskt medveten innebär att man förstår hur ett språks olika ljud och bokstäver förhåller sig till varandra och hur de i nästa steg bildar ord.

Idrott kommer vi att ha på måndag. Vår idrottslektion startar kl. 8.20 i BE hallen som ligger en liten bit från skolan vid Fanna IP, vilket innebär att vi vill att alla är på plats uppställda på gården utanför vårt klassrum kl. 8.00 med ombyte och handduk i en väska. Idag fredag har vi visat och pratat om hur man viker en fin liten kläd hög så att det blir lätt att hitta sina saker igen när man ska klä på sig igen efter idrott och dusch. Träna gärna lite hemma!

Skogen går vi till på torsdag efter att vi läst en saga om de snälla trollen som bor i Trollskogen. Vi kanske kan se dem, om vi sätter på oss fantasiglasögonen...

Äventyrspedagogik med skolans äventyrspedagog Sofia Axberg kommer halva klassen *Månarna*, ha nästa fredag och fredagen efter får *Solarna* också ha äventyrspedagogik. (Grupper bifogas i detta mail) När halva klassen har äventyr med Sofia jobbar den andra halvan med språket i klassrummet tillsammans med Ann-Charlotte. Detta kommer att pågå hela läsåret.



Mamma mu och kråkan flyttar in nästa vecka (PS. säg inget till barnen än) Väskan med Mamma Mu och Kråkan har kommit vilse och önskas bli omhändertagen. Både Mamma Mu och Kråkan vill så gärna lära sig att läsa och önskar få börja i skolan, gärna i klass FA. Hoppas vi kan hjälpas åt att lära dem att läsa nu då...

Nästa vecka arbetar vi med Berggrunden, Praxis, går till skogen, har idrott, äventyr, startar med Musikleken och gör mycket annat kul.

Kom ihåg! Namnläxan och bibliotekslappen om du inte redan lämnat in dem.

Föräldraråd hålls på skolan onsdagen den 30/8 kl. 18.30. Rektor hälsar välkommen och eftersom att FA ännu inte har någon representant, får den som vill och har tid gärna delta, ingen anmälan behövs. Inbjudan bifogas i detta mail. På föräldramötet den 20/9 utser vi en eller två föräldrarådsrepresentanter.

Hälsningar Ann-Charlotte, Tove & Jonas