

VECKOBREV FÖR FA

V 35-36

Hej! Vilka fina dagar vi har tillsammans, barnen jobbar och leker jätte fint. Ni skulle bara se! Vi börjar lära känna varandra och blir mer och mer trygga tillsammans, nya bekantskaper uppstår dagligen! Nu har snart alla barn i klassen fått chansen att sitta på viktiga stolen och berätta om sin familj och sitt namn med en efterföljande applåd, det är jätte spännande att höra alla berätta om sig själv!

Mamma Mu och kråkan har verkligen flyttat in i vårt klassrum nu och är delaktiga i vårt arbete. Kråkan har fått en egen ramsa "Äppel päppel pirum parum kråkan satt på tallegren...", han blev så glad, men gissa vem som blev mindre glad? Jo, Mamma Mu som också ville ha en egen sång. Det har hon fått idag "Vi har fått en konstig ko med konstiga små horn..." och vet ni, när hon fick den läste barnen den för henne, Hurra FA kan läsa! (lite grann). Alla har nu en egen Mamma Mu sång som sitter längst fram i den egna pärmen. Idag fredag önskade Mamma Mu och kråkan få följa med någon hem. På måndag önskar vi att ni kommer tillbaka och berättar om er helg för oss. Nästa vecka följer de med några andra hem...



SVENSKA har vi börjat arbeta med och de Praxisljud vi tränat på den här veckan är O, S, T. Fler ljud lär vi känna nästa vecka.

IDROTEN i måndags gick jätte bra, vi lekte *Kom alla mina barn*, en samarbetsövning med att förflytta hela sitt lag på ca 6 st till andra sidan BE-hallen med hjälp av rockringar en *Iskull* hann vi också med. Ombyte och dusch gick i rasande fart och fint blev det också! Ta med ombyte och handduk till nästa vecka, när vi har idrott igen!

SKOGEN hade vi tänkt gå till i torsdags, men vi insåg att regnet bara öste ner och vi ville ha en trevlig första stund i skogen. Nästa vecka planerar vi för ett skogsbesök. Frukten kommer vi att äta i skogen på torsdagar, så om ditt barn tar med frukt i låda, kan det vara bra att lägga den i en ryggsäck som kan följa med till skogen, även ett litet sittunderlag är välkommet.

MUSIKLEK har vi haft idag fredag, tillsammans med musikfröken Anne Keijser Strandberg, i skolans gamla gymnastiksal. Det var jätte kul tyckte vi alla och längtar till nästa veckas musiklek!

BIBLIOTEKET har vi nu besökt två fredagar. Där har vi fått träffa bibliotekarie Mattias Käck som berättat om vårt fina bibliotek och hjälpt oss att låna bra böcker till vårt klassrum. När vi fått in allas lånekorts lappar, kommer alla barn att få låna hem en bok. Till dess lånar vi böcker till klassrummet.

ÄVENTYRSPEDAGOGIK tillsammans med Sofia Axberg har Månarna haft idag. Solarna arbetade då med Ann-Charlotte i klassrummet. Nästa vecka har Solarna Äventyrspedagogik med Sofia.

SIMSKOLAN På onsdag nästa vecka den 6/9 börjar den efterlängtdade simskolan. Det är kort om tid för att ta sig till och från simskolan, så vi vädjar till er föräldrar att hjälpa barnen att välja kläder dessa dagar som är lätta att ta på och av sig. OBS! Inget schampo eller tvål, det hinner vi inte med. Vi återkommer ev om badmössor!



Detta behöver följa med till simskolan i en ryggsäck:

- Namnmärkta Badbyxor/bikini alt baddräkt
- Namn märkt handduk gärna med ett mönster, helst samma varje vecka.
- Detta läggs helst i en plastpåse, ner stoppat i en ryggsäck

Hälsningar

Ann-Charlotte, Tove, Jonas